

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΔΕΛΦΩΝ - ΜΙΑΟΥΛΗ, ΤΗΛ. 2310 - 828 989

www.inmetamorfoseos.gr

facebook: Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2017



ΕΤΟΣ ΚΖ'



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.15 - 10.30 π.μ.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.15 π.μ.

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

Έσπερινός - Παρακλητικός Κανών Θεοτόκου - Όμιλία 5.00 - 6.30 μ.μ.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Μετάληψη ασθενών κατ' οίκον από 8.30 π.μ. (δηλώσεις μέχρι Τετάρτη απόγευμα)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:

Όρθρος 7.30 π.μ. - Έσπερινός 5.00 μ.μ.

Ώρες γραφ. Εφημέριου 8.30 - 11.00 π.μ. καί 5.30 - 6.30 μ.μ.

Τά πάσης φύσεως πιστοποιητικά (άγαμίας, έγγυητικά, κ.τ.λ.) θά εκδίδονται μετά από συνεννόηση μέ τόν εφημέριο του Ίεροϋ Ναοϋ στό τηλ. 2310 828989.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.30 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία -

Μνημόσυνον υπέρ τών κεκοιμημένων έκπαιδευτικών 7.30 - 10.00 π.μ.



**ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ
Η ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ**

2017

Ἀγαπητοί Ἐνορίτες,

**Οἱ Ἱερεῖς, τὰ μέλη τῶν ἐπιτροπῶν & οἱ λοιποὶ συνεργάτες
τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σᾶς εὐχόμεσθε ὑγεία, πνευματικὴ προκοπὴ καὶ
κάθε εὐλογία ἀπὸ τόν Θεό γιά τό νέο ἔτος.**

**ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ στήν ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ τήν ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στίς 6.00 μ.μ.,**

**ἀμέσως μετά τήν Παράκληση τῆς Θεοτόκου. Ὅπως κάθε χρόνο,
στήν ἐκδήλωση αὐτή θά γίνεῖ ἔκθεση πεπραγμένων τῆς ἐνορίας
μας καί ἀπολογισμός τῶν οἰκονομικῶν.**

**Ἄς φροντίσουμε λοιπόν νά παρενρεθοῦμε γιά τή δική μας
ἐνημέρωση καί τόν κατατοπισμό στό ἐνοριακό ἔργο.**

Ὡς στυλός ἀκλόνητος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καί λύ-
χνος ἀείφωτος, τῆς οἰκουμένης σοφέ, ἐδείχθης Χαράλα-
μπες ἔλαμπας ἐν τῷ κόσμῳ, διὰ τοῦ μαρτυρίου, ἔλυ-
σας καί εἰδώλων τήν σκοτόμαιναν μάκαρ· διό ἐν παρ-
ρησίᾳ Χριστῷ, πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9 πρὸς **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10** Φεβρουαρίου
Ὁρθρος - Θεία Λειτουργία 9.00 μ.μ. - 12.30 π.μ.



Κατά τήν Ἱερά Ἀγρυπνία τοῦ Ἁγίου Χαράλαμπος θά τεθοῦν πρὸς
προσκύνηση τὰ Ἱερά Λείψανα ὄλων τῶν ἁγίων πού εἶναι τεθησαυρισμένα
στόν Ἱερό Ναό μας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.15 - 10.30 π.μ.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.15 π.μ.

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

Έσπερινός - Παρακλητικός Κανών Θεοτόκου - Όμιλία 5.00 - 6.30 μ.μ.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ

Μετάληψη ασθενών κατ' οἶκον ἀπό 8.30 π.μ. (δηλώσεις μέχρι Τετάρτη ἀπόγευμα)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:

Όρθρος 7.30 π.μ. - Έσπερινός 5.00 μ.μ.

Ώρες γραφ. Έφημέριου 8.30 - 11.00 π.μ. καί 5.30 - 6.30 μ.μ.

Τά πάσης φύσεως πιστοποιητικά (ἀγαμίας, ἐγγυητικά, κ.τ.λ.) θά ἐκδίδονται μετά ἀπό συνεννόηση μέ τόν ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στό τηλ. 2310 828989.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΗΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Όρθρος - Ἁγιασμός 7.30 - 8.30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΚΥΡΙΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 10.00 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ - ΑΡΧΗ ΤΡΙΩΔΙΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.15 - 10.30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.30 - 9.30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΣΩΤΟΥ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.15 - 10.30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ)

Έσπερινός - Μνημόσυνον 5.00 - 6.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία - Μνημόσυνο 7.30 - 9.15 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΑΠΟΚΡΕΩ - ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία - Μνημόσυνον υπέρ

τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν 7.15 - 10.30 π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ)

Όρθρος - Θεία Λειτουργία 7.15 - 10.30 π.μ.

Κατανυκτικός Έσπερινός Συγχωρήσεως 5.00 - 6.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ)

Όρθρος - Ώρες - Έσπερινός 7.15 - 10.30 π.μ.

“Έξαγοραζόμενοι τόν καιρόν...”

“Εμέ δεῖ ἐργάζεσθαι τά ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν.
Ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι” (Ἰωάν. θ, 4).

Ἄγαπτοι μας ἀδελφοί,

Πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες δρασκελίσαμε τὸ κατώφλι τοῦ νέου χρόνου καὶ εἶναι εὐκαιρία ὅλοι νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσο πολὺτιμο πρᾶγμα εἶναι ὁ χρόνος, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς ἔχει συνυφάνει ἀδιάσπαστα τὴ ζωὴ μας.

Πλοῦτη, ἀξιώματα, ἀνάκτορα, δόξες ἀνθρώπινες καὶ ἄλλα ὑλικά ἀγαθὰ δὲν εἶναι σέ θέση νὰ ἐξαγοράσουν οὔτε μία ἡμέρα τοῦ χρόνου, διότι “γῆρας τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται” μᾶς λέει ἡ Ἁγία Γραφή (τά πολλὰ χρόνια δὲν κάνουν πολὺτιμα τὰ γηραιὰ οὔτε μειριοῦνται τὰ γηραιὰ μὲ τὸ πόσων ἐτῶν εἶναι κανένας). Ἡ ἀξία δηλαδὴ τῆς ζωῆς δὲν μειριέται μὲ τὰ πολλὰ ἢ λίγα χρόνια, ἀλλὰ μὲ τὴ σύνεση καὶ τὴ φρονιμάδα. Καὶ συνετὸς καὶ φρόνιμος εἶναι ἐκεῖνος πού συνδέει τὸν παρόντα χρόνο μὲ τὴν αἰωνιότητα. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ Θεοῦ ὁ χρόνος τῆς παρούσης ζωῆς, ἀπὸ τὸν ὁποῖο χρόνο ἐξαρτᾶται ἡ αἰώνια εὐδαιμονία μας ἢ ἡ αἰώνια κακοδαιμονία μας.

Ὅσα πολλὰ καὶ ἂν εἶναι τὰ χρόνια τῆς ζωῆς μας, μπροστὰ στὴν αἰωνιότητα ἀποτελοῦν σταγόνα στὸν ὠκεανό. Καὶ ὅμως μὲ τὰ λίγα ἢ πολλὰ χρόνια, ἐφόσον τὰ ἀξιοποιήσουμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ δικό μας πραγματικὸ καὶ αἰώνιο συμφέρον, κερδίζουμε τὴν αἰώνια μακαριότητα, διότι ὁ ἄνθρωπος δὲν πλάστηκε καὶ δὲν ἤλθε στὴ ζωὴ, γιὰ νὰ πεθάνει, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζήσει αἰώνια. Ὁ ἄνθρωπος ἤλθε στὴ ζωὴ με προορισμό τὴ θέωση, ἀφοῦ πλάστηκε “κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ’ ὁμοίωσιν”. Προορισμός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ “ἴδωσιν τὸ δυνατὸν ὁμοιοῦσθαι Θεῷ”, ὅπως θὰ μᾶς ἔλεγε καὶ ὁ Πλάτωνας ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα. Καὶ φθάνει ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ “κατ’ εἰκόνα” στὸ “καθ’ ὁμοίωσιν” ἐν τόπῳ καὶ χρόνῳ, ἀξιοποιώντας δηλαδὴ τὸ χρόνο πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ ὠφέλεια τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Διότι δὲν εἶναι ἄτομο ἀλλὰ πρόσωπο καὶ μέλος τῆς οἰκογένειας, τῆς κοινωνίας καὶ πάνῳ ἀπ’ ὅλα -ὁ Χριστιανός- μέλος τοῦ Μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ἀνήκουμε στὸν ἑαυτό μας καὶ δὲν μπορούμε, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Ἀνήκουμε ὁ ἕνας στὸν ἄλλο καὶ κυρίως “τοῦ Κυρίου ἐσμέν”. “Οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν” μᾶς λέει ὁ Ἄπ. Πέτρος. “Ἦγοράσθητε τιμῆς τῆ τιμῆ αἱματι τοῦ ἀσπίλου καὶ ἀμώμου Ἰησοῦ”. Γι’ αὐτὸ ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ ἐξαγοράσουμε τὸν καιρὸ μὲ ἔργα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ νὰ δοξάζουμε τὸ Θεὸ καὶ “ἐν τῷ σώματι ἡμῶν καὶ

έν τῷ πνεύματι ἡμῶν, ἅτινα ἐστί τοῦ Θεοῦ”, ὅπως διακηρύσσει καί ὁ Ἅπ. Παῦλος. Ἐάν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν “φείδου χρόνου”, πολύ περισσότερο ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί δέν ἔχουμε δικαίωμα νά σπαταλάμε τό χρόνο μας ἄσκοπα ἢ μέ ἁμαρτωλό καί φαῦλο τρόπο ζωῆς. Ἐπειδή λοιπόν τό σήμερον μόνο μᾶς ἀνήκει καί ὄχι τό αὔριον, ἄς μή παρασυρόμαστε ἀπό τά διάφορα θέληπτρα καί τίς προκλήσεις τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας λησμονώντας ὅτι ὁ κάθε καινούργιος χρόνος ἢ ἡ κάθε καινούργια ἡμέρα ἀποτελοῦν μία νέα εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί μία νέα εὐκαιρία γιά ἀξιοποίηση καί ἁγιασμό τοῦ χρόνου μέ ἔργα μετανοίας, ἀγάπης καί εὐποιΐας. Τό “ἐς αὔριον τά σπουδαῖα” ἢ ἔχω καιρό νά ἀλλάξω τρόπο ζωῆς δέν εἶναι γνώρισμα λογικοῦ ἀνθρώπου, διότι “ἡ ἀναβολή”, λέει ἕνας σοφός, “εἶναι τό σφαγεῖον τῶν καλῶν ἀποφάσεων”. “Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλά ὡς σοφοί ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσὶ” μᾶς παραγγέλλει πάλι ὁ Ἅπ. Παῦλος (Ἐφεσ. 5, 15, 16). Στιλίζοντας τή ζωή μας ἐπομένως μέ ἔργα πίστεως καί ἀγάπης, μέ ἀρετή καί εὐσέβεια, ἀποδεικνύομαστε σοφοί κατὰ Θεό, διότι ἀξιοποιώντας τά λίγα ἢ τά πολλά χρόνια, πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, κατ’ αὐτόν τόν τρόπον κερδίζουμε τήν αἰωνιότητα. Ἐνῶ ἐκεῖνοι πού ἀδιαφοροῦν γιά τήν ἄλλη ζωή καί σύνθημά τους εἶναι -εἴτε σπὴν θεωρία εἴτε σπὴν πράξη- τό ἐπικύρειο σύνθημα “φάγωμεν, πῶμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν” ἀποδεικνύονται ἄσοφοι καί ἄφρονες.

Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τώρα πού τό 2017, ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητας τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ γιά ὄλους μας μία ἀκόμη εὐλογία Του, ἄς ἀκούσουμε τή φωνή Του, πού μᾶς λέει μέ πολλή ἀγάπη “Ἐμέ δεῖ ἐργάζεσθαι τά ἔργα τοῦ ἐμπισταντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν, ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι”. Νύχτα εἶναι ὅταν φύγουμε ἀπό τόν κόσμον αὐτό ἀμετανόητοι καί ἀδιόρθωτοι, ὅποτε “έν τῷ ἄδη οὐκ ἔστι μετάνοια”. Ἡμέρα εἶναι τά χρόνια τῆς παρουσίας ζωῆς πού ὀφείλομε νά ἐργαζόμαστε τά καλά ἔργα, πού θέλει ὁ Θεός.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί ἀποφάσεις ἄς εἰσέλθουμε ὄλοι στό νέο ἔτος, τό ὅποιο εὐχόμαστε νά εἶναι μεστό θεῶν εὐλογιῶν καί χαρίτων, ὥστε ἡ ζωή ὄλων μας νά εἶναι χαριτωμένη καί εὐλογημένη, χωρίς πολέμους, ἀναταραχές, μάχες καί ἔριδες, χωρίς ἀδικίες, ἐγκλήματα καί ἀτυχήματα, χωρίς ἀρρώστιες ψυχικές καί σωματικές, χωρίς φτώχεια, κοινωνική ἀδικία, ἀνεργία, διαζύγια, οἰκογενειακά ναυάγια καί δράματα, πού μαστίζουν δυστυχῶς τή σημερινή κοινωνία.

Καλό καί εὐλογημένο τό 2017!

Οἱ ἱερεῖς τῆς ἐνορίας