

# Θαβώριος Λόγος

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ



ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΔΕΛΦΩΝ - ΜΙΟΥΛΗ • ΤΗΛ.: 2310 828 989



ΕΤΟΣ Η'

ΠΑΣΧΑ 2015

[www.inmetamorfoseos.gr](http://www.inmetamorfoseos.gr)

facebook: Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος

**Π**αραμένει σκάνδαλο για τον άνθρωπο της κάθε εποχής, και ιδιαίτερα για το σύγχρονο, που κινείται ανάμεσα στο συμφέρον και το κέρδος, σκάνδαλο και αγκάθι, ό,τι συμβαίνει με το Θεό των Χριστιανών. Τι είναι αυτό, που Τον ωθεί σε μια σειρά από ενέργειες μέσα από τις οποίες βγαίνει έξω από το «χώρο» της Θεότητας, εξέρχεται του εαυτού Του και τελικά σαρκώνεται και πεθαίνει για το δημιουργημά Του, τον άνθρωπο;

Οι άγιοι της Εκκλησίας μας τρελαίνονται, όταν σκέφτονται την απροσδιόριστη σε μέγεθος αγάπη του Θεού. Κι αυτό συμβαίνει, γιατί αισθάνονται την παρουσία Του και συναισθάνονται τη μηδαμινότητά τους. Γι' αυτό η άσκηση, τα δάκρυα και η «μοναξιά» τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μάρτυρες. Ζώντας την αγάπη του Θεού στη ζωή τους δεν ανέχονται να Τον αρνηθούν για μάταια και εφήμερα πράγματα ούτε να χάσουν τη γλυκύτητα του προσώπου Του. Γι' αυτό τα δίνουν όλα σ' Αυτόν και οδηγούνται χαρούμενοι στο θάνατο για χάρη Του.

Οι άγιοι θέλουν να ανταποδώσουν κάτι σ' Αυτόν που πρόσφερε τα πάντα γι' αυτούς, σε όλο τον κόσμο, σε μας τους ανάξιους. Ταυτόχρονα θέλουν να ζήσουν τη μοναδική αγάπη, που υπήρξε και θα υπάρξει για μέθεξη, βίωμα και απόλαυση σε όλους τους κόσμους του σύμπαντος.

**«Τί ανταποδώσωμεν τω Κυρίω περί πάντων ων ανταπέδωκεν ημίν»;** Καμιά ανταπόδοση δεν μπορεί να ισοφαρίσει τη δική Του προσφορά. Μάλιστα αναφερόμαστε σε μια προσφορά με πλήρη ανιδιοτέλεια. Προσφέρει – προσφέρεται δωρεάν, έτσι, γιατί αγαπάει, γιατί Αυτός το θέλησε.

Ο απ. Παύλος που γνώριζε θαυμάσια την ελληνική σκέψη και φιλοσοφία, μας επισημαίνει: **«Ο λόγος γαρ ο του σταυρού τοις μεν απολλυμένοις μωρία εστι, τοις δε σωζόμενοις ημίν, δύναμις Θεού εστί... απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αφετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου; Ουχί εμώρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου»;**

Η ανθρώπινη σοφία αποδεικνύεται ανίκανη να οδηγήσει τους

ανθρώπους στο Θεό και να αποκαλύψει την παρουσία Του. Γι' αυτό η αγάπη του Θεού βρίσκει ένα μοναδικό τρόπο, για να Τον γνωρίσουν οι άνθρωποι. Αφήνει στην άκρη τις φιλοσοφίες, τις θεωρίες και τις ιδεολογίες και μας αποκαλύπτει την αλήθεια Του μέσω του σταυρωμένου Χριστού.

Μπροστά σ' αυτό το γεγονός οι πάντες αφοπλίζονται. Η Εκκλησία μέσω της «**μωρίας του κηρύγματος**» παρουσιάζει τον εσταυρωμένο Χριστό, αυτόν που είναι «**Θεού δύναμις και Θεού σοφία**». Κι αυτό φαίνεται στην πράξη. Κανένας άνθρωπος με κοσμική σοφία και δύναμη δεν μπορεί να ερμηνεύσει και να κατανοήσει το μέγεθος της αγάπης του Θεού. Μόνον ο Σταυρός του Χριστού παρουσιάζει σε όλους τους ανθρώπους το απερίγραπτο αυτό γεγονός. Έτσι αποδεικνύεται ότι το κήρυγμα της Εκκλησίας για τη σταυρική θυσία του Χριστού, αυτή η «**μωρία του Θεού**», είναι σοφότερη από τη σοφία των ανθρώπων. Κι ακόμη, πως αυτή η «**αδυναμία**» του Θεού, η «**ασθένειά**» Του, μια και πεθαίνει αδύναμος πάνω στο Σταυρό, είναι «**ισχυρότερη από τη δύναμη των ανθρώπων**».

Έτσι μέσα στο σοφό σχέδιο του Θεού ανατρέπονται ανθρώπινες επινοήσεις, σκέψεις και «**δυνατότητες**». Ο Θεός μέσα από τη σταυρική θυσία του Χριστού «**καταισχύνει τους σοφούς**» και τους «**ισχυρούς**» και «**καταργεί τα όντα**», αυτούς που νομίζουν πως είναι κάτι !!!

Ο Σταυρός του Χριστού μας δείχνει ένα νέο τρόπο ύπαρξης, που δεν στηρίζεται στη δύναμη, στη σοφία, στην καταγωγή, στον πλούτο και στην αυτοβεβαίωση, αλλά μόνο στην ταπείνωση και στην αγάπη · με μια λέξη στη θυσία.

Μας παρουσιάζει ένα νέο τρόπο σχέσεως ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, που είναι πρωτόγνωρος. Ο Θεός δεν αναγκάζει κανένα να Τον πιστέψει, να Τον αποδεχτεί και να Τον ακολουθήσει χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μορφή βίας, δύναμης και εξαναγκασμού. Δεν υποχρεώνει κανέναν ούτε ακόμη και με επιχειρήματα λογικά και αναντίρρητα. Ο Ίδιος μας υποδεικνύει την οδό της ελευθερίας. Πάσχει Αυτός, εξευτελίζεται, ταπεινώνεται, υφίσταται την ατίμωση, το μαρτύριο και το θάνατο ενώπιον όλων,

και καλεί τους πάντες κοντά Του εν ελευθερία και αγάπη. Γι' αυτό αφήνει υπόδειγμα ζωής για όλους τους ανθρώπους. **«Υπόδειγμα γαρ δέδωμα υμίν»**, θα πει ο Ιησούς λίγο πριν από το Πάθος Του στους μαθητές Του.

Αυτή η πρόσκληση εν ελευθερία ανατινάζει στον αέρα τα ανθρώπινα τεχνάσματα και τις μύριες μικρότητές μας.

Ταπεινώνεται και μας καλεί· πάσχει και μας αναζητά· εξευτελίζεται και μας δείχνει την οδό της σωτηρίας· υφίσταται την ατίμωση δημόσια και θέλει να παρακινήσει το φιλότιμό μας, μήπως και μετανοήσουμε· Αυτός γίνεται το όνειδος και η κατάρα, για να προκαλέσει το ενδιαφέρον μας.

Όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί η αγάπη και η σοφία του Θεού γνωρίζουν το πλάσμα των χειρών Του, τον άνθρωπο. Κι όπως η παρακοή, η απομάκρυνση από το Θεό, έγινε εν ελευθερία, άλλο τόσο και η επιστροφή σ' Αυτόν μόνον εν ελευθερία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Γράφει ο ιερός Φώτιος: **«Αυτός ημών ηράσθη πρώτος... ημών εχθρών και πολεμίων υπαρχόντων... και ουκ ηράσθη μόνον, αλλά και ητιμάσθη υπέρ ημών και εραπίσθη και εσταυρώθη και εν νεκροίς ελογίσθη και δια τούτων πάντων τον περί ημάς αυτού παρέστησεν έρωτα»**. Αυτός λοιπόν, πάσχει και θέλει να μας συγκινήσει, για να αρχίσουμε μια προσωπική σχέση μαζί Του. Οι ληστές, οι τελώνες, οι πόρνες και οι περιφρονημένοι αυτού του κόσμου ξέρουν από ταπείνωση και καταφρόνια. **«Τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός»**, γι' αυτό και Τον ανακαλύπτουν, γι' αυτό και μετανοούν. Οι άλλοι, οι «καθώς πρέπει», όσοι έχουν την αυτοδικαίωση και την απόλυτη πεποίθηση ότι είναι κάτι, «τα όντα», αυτοί μένουν αναισθητοι, μακριά και ξένοι από το μυστήριο του Σταυρού.

Ο Σταυρός του Χριστού κρύβει μέσα του μίαν αρχοντική μεγαλοπρέπεια, αλλά ταυτόχρονα και μίαν απλότητα. Όσοι διαθέτουν ταπείνωση και αγάπη, αργά ή γρήγορα θα το αντιληφθούν και θα το βιώσουν, γιατί θα συναντήσουν στο Σταυρό Αυτόν, που είναι η αγάπη και άρα η ζωή του κόσμου.

Καλή ανάσταση!