

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

(Δελφῶν καὶ Μιαούλη)

Τηλ:2310-828989



Ἡ Θεία Κοινωνία

κατ' οἶκον

Θεσσαλονίκη 2008

Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό σπίτι ἑνὸς ἀσθενοῦς μὲ τὴ λανθασμένη ἀντίληψη ὅτι «ἦλθε νὰ τὸν κοινωνήσει, γιατί εἶναι ἔτοιμοθάνατος». Εἶναι ἀντίληψη ἀπαράδεκτη, τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀποβάλουμε. Διότι κανένας πιστός δέν πρέπει νὰ μένει μακριά ἀπό τό Ποτήριο τῆς ζωῆς καί φυσικά οὔτε καί ἐκεῖνοι πού δέν μποροῦν νὰ προσέλθουν στό ναό.

Καί τώρα λίγα λόγια γιά τὴ Θεία Κοινωνία πού βρίσκεται μέσα στό Ἄρτοφόριο. Ἔτσι ὀνομάζεται ἕνα κατάλληλο μεταλλικὸ σκεῦος, πού χρησιμοποιεῖται γιά τὴ φύλαξη τῆς Θείας Κοινωνίας. Περιέχει Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, πού καθαγιάστηκε στή Θεία Λειτουργία τῆς Μεγάλης Πέμπτης.

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Κυρίῳ,
Σᾶς ἀπευθύνουμε σήμερα αὐτὲς τὶς πνευματικὲς συμβουλές. Ὡς πνευματικοὶ πατέρες σας ἔχουμε εὐθύνη ἀπέναντι στόν Θεὸ νὰ σᾶς διδάξουμε τί ὠφελεῖ τὶς ψυχές σας. Ἀποδεχθεῖτε τες μὲ ἀγάπη Χριστοῦ. Εὐχόμεθα ὁ Κύριός μας νὰ σᾶς ἐνδυναμώνει στή δοκιμασία πού διέρχεσθε καί νὰ σᾶς χαρίζει τὴν οὐράνιο παρηγοριά Του.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ

Οἱ ἱερεῖς τῆς ἐνορίας σας

Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως

τοῦ Σωτῆρος

(Δελφῶν καὶ Μιαούλη)

τηλ : 2310-828989

Ἡ Θεία Κοινωνία

κατ' οἶκον

Ἐπιμέλεια

Λεχ/της Νικόλαος Παπαγεωργίου



Ἐγαπητέ (ή) μας ἀδελφὲ (ή), πού βρίσκεσαι στοῦ κρεββάτι τοῦ πόνου, εἴτε εἶσαι ἄνδρας εἴτε εἶσαι γυναίκα εἴτε μικρός εἴτε μέγας, συγγράψαμε γιά σένα αὐτό τὸ φυλλάδιο, γιά νὰ σέ ἐνημερώσουμε σχετικά μὲ τὴν Θεία εὐχαριστία - μετάληψη τοῦ πιστοῦ, πού ἀδυνατεῖ νὰ προσέλθει στὴν ἐκκλησία, γιά νὰ μετέχει στοῦ Ποτήριου τῆς ζωῆς, στὴ Θεία Κοινωνία. Ἡ Θεία Κοινωνία ἢ Θεία Εὐχαριστία εἶναι ἡ πεμπουσία τῆς ὀρθοδόξου λατρευτικῆς ζωῆς, γι' αὐτό καὶ δικαίως ἀποκαλεῖται Θεία, ἀφοῦ μόνο μέσω αὐτῆς ὁ ἄνθρωπος κοινωνεῖ, δηλαδή ἐνώνεται μὲ τὸν Θεό, καὶ εἶναι πράγματι εὐχαριστία θεϊκὴ καὶ οὐράνιος. Δὲν εἶναι δικό μας ἐφεύρημα. Εἶναι δωρεὰ τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ σὲ μᾶς τοὺς χοϊκοὺς ἀνθρώπους. Ὅτιδήποτε καὶ ἂν τελεῖται κατὰ τὸ κορυφαῖο μυστήριον τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι εἰκόνα καὶ πρόγευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς τελικῆς ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας, πού ὑπόσχεται ὁ

Θεός. Τὰ πάντα στὴ Θεία Εὐχαριστία ἢ ἀλλιῶς Θεία Λειτουργία εἶναι θεανθρώπινα, καὶ μόνο ἐφόσον μετέχει ὁ πιστὸς στὴν ἀναίμακτη αὐτὴ μυσταγωγία μπορεῖ νὰ μείνει ἀληθινὰ πιστὸς, μέλος τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Ὁ Θεός μας εἶναι Θεός τάξεως καὶ ὄχι ἀκαταστασίας. Γι' αὐτό καὶ σέ παρακαλοῦμε νὰ διαβάσεις τὶς παρακάτω ὁδηγίες-συμβουλές σχετικά μὲ τὴ **Θεία Κοινωνία καὶ τὴ μετάληψη τῶν ἀσθενῶν κατ' οἶκον**, μιά καὶ ἐρχόμαστε στοῦ σπίτι σου, γιά νὰ σοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ κοινωνήσεις τῶν ἀχράντων μυστηρίων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ μὴ στερηθεῖς αὐτό πού εἶναι τό πᾶν, χωρὶς τό ὁποῖο δὲν ὑπάρχει σωτηρία.



Μὲ τὴ Θεία Κοινωνία γινόμαστε ἓνα κράμα μὲ τὸ πανάγιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, γινόμαστε ἓνα φύραμα μὲ τὸ πανάγιο Σῶμα Του. «Δέχεσαι μέσα σου τὸν Χριστό», λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «ἀναμιγνύεσαι μὲ τὸ ἅγιο Σῶμα Του». Μὲ τὴ συμμετοχή μας στὴ Θεία Κοινωνία ἐνωνόμαστε ἀκόμη μὲ τοὺς ἀδελφούς μας καὶ ὅλοι μαζί σάν λίθοι ζωντανοὶ ἀπαρτίζουμε τὸ οἰκοδόμημα, τοῦ ὁποίου θεμέλιο εἶναι οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆτες, ἐνῶ ἀκρογωνιαίος λίθος, ἀγκωνάρι πού βαστάζει καὶ στηρίζει τὸ οἰκοδόμημα εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Γιὰ τοὺς πιστοὺς πού κοινωνοῦν τὸ ἅγιο Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ κανένας δὲν θεωρεῖται ξένος, ἐπειδὴ ὅλους τοὺς ἐνώνει ὁ Χριστός. Ἐπάνω στὸν Χριστό καὶ μὲ τὸν Χριστό ὅλη ἡ οἰκοδομὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐνώνεται ἀρμονικά καὶ στερεά καὶ αὐξάνεται, ὥστε νὰ γίνεται ναὸς ἅγιος, ὅπως τὸν θέλει ὁ Κύριος. Μὲ τὴν ἐνωσή μας μὲ τὸν Κύριο οἰκοδομοῦμαστε μὲ τοὺς ἄλλους πιστοὺς, γιὰ νὰ γίνουμε ναὸς καὶ κατοικητήριον, στό ὁποῖο θὰ κατοικεῖ ὁ Θεός μὲ τὸ Πνεῦμα Του (Ἐφ. β, 20-22).

Ὅσοι ἔρχονται στὴ Θεία Λειτουργία-Θεία Κοινωνία εἶναι ἀδελφοί μας ἐν Χριστῷ, γι' αὐτό καὶ ἡ ἀγάπη πρέπει νὰ ὑπάρχει πάντα ἀνάμεσά μας. Ἐὰν ὁ Χριστός δίνει γιὰ μᾶς τὸ πανάγιο Σῶμα καὶ Αἷμα Του, ὀφείλουμε καὶ μεῖς ἀπὸ καρδιᾶς νὰ ἀγαποῦμε τοὺς ἀδελφούς μας.

Κάθε φορά πού ὁ πιστὸς συμμετέχει στὴ Θεία Κοινωνία μὲ κατάλληλη προετοιμασία, μὲ καθαρὴ ἐξομολόγηση, μὲ νηστεία, μὲ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφούς, μὲ πίστη καὶ φόβον Θεοῦ, ἡ συμμετοχὴ του εἶναι καρποφόρος πνευματικά.

Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τίς τροφές καὶ τὰ πάθη καὶ ἡ «κατὰ τὸ δυνατόν» ἐγκράτεια εἶναι ἀναγκαῖα καὶ τὰ κανονίζει προσωπικά γιὰ τὸν καθένα μόνο ὁ πνευματικὸς ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία καὶ τὴν κατάστασιν τῆς υγείας τοῦ καθενός.

Καλὸ εἶναι καὶ θὰ ἔχουμε «μισθὸ» ἀπὸ τὸν Θεὸ, ἂν προετοιμάσουμε τὸν ἀσθενὴ ἀδελφὸ μας, ὥστε νὰ ἐξομολογηθεῖ πρὶν ἀπὸ τὴ Θεία Κοινωνία. Ἡ ἐξομολόγηση εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση, γιὰ νὰ μεταλάβουμε, ἐκτὸς ἂν ὁ πνευματικὸς ὀρίσει ἄλλιῶς.

Εἶδοποιοῦμε τὸν ἱερέα ὅτι ὑπάρχει ἐπιθυμία τοῦ ἀσθενοῦς νὰ ἐξομολογηθεῖ, ὥστε νὰ ἔλθει κάποια ἄλλη μέρα πρὶν μεταλάβει ὁ ἀσθενής μας καὶ ὄχι τὴν ἡμέρα πού περιμένουμε γιὰ Θεία Κοινωνία. Θὰ εἶναι σωτήριο ἂν τὸ ἐνδιαφέρον μας αὐτό γιὰ τὸν ἀσθενή μας συγγενή ἐκδηλωθεῖ πρὶν χειροτερέψει καὶ ἐπιδεινωθεῖ ἡ υγεία του.

Βασικότερη προϋπόθεση συμμετοχῆς στὴ Θεία Κοινωνία εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μεταλαμβάνει νὰ ἔχει τὸ λογικὸ καὶ τίς αἰσθήσεις του, νὰ μὴ βρῆται σὲ κώμα.

Ἄν ὁ ἀσθενὴς εἶναι σὲ κατάσταση ποῦ δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἔχει συναίσθηση τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου καὶ μὲ τὴ βούλησή του νὰ δίδει ἔστω καὶ μὲ μικρὰ νεύματα ἢ ἄλλα σημεῖα τὴ συγκατάθεσή του νὰ μεταλάβει. Αὐτὸ διακελεύει ὁ 83ος κανὼν τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. «Μηδεὶς τοῖς σώμασι τῶν τελευτησάντων τῆς εὐχαριστίας μεταδιδότω. Γέγραπται γὰρ "Λάβετε, φάγετε", τὰ δὲ τῶν νεκρῶν σώματα, οὐδὲ λαβεῖν δύναται, οὐδὲ φαγεῖν». Τὰ ἴδια λέγει καὶ ὁ 18ος τῆς Συνόδου τῆς Καρθαγένης. Συνεπῶς Θεία Κοινωνία δίδεται μόνον στοὺς «**ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ**».

Τὴν ἡμέρα ποῦ περιμένουμε τὸν ἱερέα, γιὰ νὰ μεταλάβει τὸν ἀσθενή μας, προετοιμάζουμε καὶ τὸ σπίτι, γιὰ νὰ ὑποδεχθῆ τὸν Κύριο.

1. Ἔχουμε ἀπλωμένη μία πετσέτα στὸ τραπέζι, γιὰ νὰ ἀκουμπήσῃ ὁ ἱερέας τὸ ἀρτοφόριο μὲ τὸν Χριστό.
2. Στηρίζουμε ἐπάνω μία εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Παναγίας.
3. Τοποθετοῦμε ἓνα ἀναμμένο κερί ἢ ἓνα καντήλι.
4. Ἐτοιμάζουμε τὸ θυμιατὸ τοῦ σπιτιοῦ μας ἀνάβοντάς το καὶ βάζοντας θυμίαμα.



Στὸ σπίτι, ποῦ θὰ μυρίζῃ λιβάνι τώρα πιά, φθάνει ὁ ἱερέας κρατώντας τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ Παραμερίζουμε καὶ ὑποκλινόμενοι κάνουμε σωστὰ τὸν σταυρὸ μας ἀπὸ εὐλάβεια καὶ δέος πρὸς τὸν μεταφερόμενο Ἰησοῦ Χριστό. Μόλις κοινωνήσῃ ὁ ἀδελφός μας, προσέχουμε-φροντίζουμε νὰ γίνῃ ἡ κατάποση τῆς Θείας Κοινωνίας δίνοντάς του λίγο νερὸ ἢ ἀντίδωρο. Αποφεύγουμε κάθε συζήτηση μὲ τὸν ἱερέα, ἀκόμα καὶ τὸν ἀπλὸ χαιρετισμό...Εἶναι μία ἱερὴ στιγμή καὶ εὐκαιρία γιὰ προσευχή καὶ συνειδητοποίηση τῆς ἀνθρώπινης ματαιότητος.



- «Λάβετε, φάγετε· τοῦτό ἐστι τό Σῶμα μου, τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».
- «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό ἐστι τό Αἷμά μου τό ὑπέρ ὑμῶν καί πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».
- «Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον, καί ἐγώ ἀναστήσω αὐτόν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ».