

Διδαχὴ



ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Δελφών & Μισούλη | Τ.2310 828 989 | www.inmetamorfoseos.gr

ΕΤΟΣ 1^ο | 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 | Αρ. Φύλλου 46

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Την Τρίτη, 16 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ματθαίου. Ο Ματθαίος, που λεγότανε και Λεβίς, είναι ο όγδοος στη σειρά των δώδεκα Αποστόλων και ο θεόπνευστος συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου. Ήταν τελώνης στο επάγγελμα, κι ο Ιησούς Χριστός περνώντας τον κάλεσε και του είπε: **“Ακολουθεί μοι”**. Τότε ο Ματθαίος **“αναστάς ηκολούθησεν αυτώ”**. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που στο Ευαγγέλιό του αναφέρει επίσης για την κλήση του Ματθαίου, λέγει ότι **“καταλιπών άπαντα ηκολούθησεν αυτώ”**. Κι ακόμη ότι **“εποίησε δοχήν μεγάλη αυτώ εν τη οικία αυτού”**. Όλα αυτά μας δίνουν να εννοήσουμε τι άνθρωπος ήταν ο τελώνης Λεβίς, ο έπειτα Απόστολος και Ευαγ-

γελιστής Ματθαίος.

Ακόμα όμως η ευαγγελική διήγηση για την κλήση του τελώνη στο αποστολικό αξίωμα μας δείχνει τον ανεξιχνίαστο τρόπο με τον οποίο ο Θεός καλεί τους ανθρώπους, καθώς και πόση είναι η ανακαινιστική δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς Χριστός δεν κάλεσε για να κάνει αποστόλους μόνο αγράμματους ψαράδες, αλλά και αμαρτωλούς τελώνες. Πώς προγνωρίζει ο Θεός τους εκλεκτούς κι ανακαλύπτει μέσα στο τελώνη τον ευαγγελιστή, αυτό δεν φτάνει και δεν μπορεί να το καταλάβει νους ανθρώπου. Όμως ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή γράφει για ποιο λόγο ο Θεός εξέλεξε άσημους ανθρώπους για αποστόλους: **“όπως μη καυχήσηται πάσα σαρξ ενώπιον του Θεού”**, για να μη καυχηθεί κανένας άνθρωπος μπροστά στον Θεό.

Ένας από τους αρχαίους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, ο Παπίας, επίσκοπος Ιεραπόλεως, το 130 μετά Χριστόν, μας δίνει την πληροφορία ότι **“Ματθαίος... τη εβραϊδι διαλέκτω τα λόγια συνεγράψατο, ηρμήνευσε δε αυτά ως ην δυνατός έκαστος”**. Δηλαδή το **“Κατά Ματθαίον”** Ευαγγέλιο γράφτηκε πρώτα στα εβραϊκά κι ύστερα μεταφράστηκε στα ελληνικά. Στο Ευαγγέλιό του ο Ματθαίος αναφέρει πολύ συχνά τη φράση **“βασιλεία των ουρανών”**, για αυτό και το **“Κατά Ματθαίον”** Ευαγγέλιο ονομάζεται Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Στα κεφάλαια 5 και 7 βρίσκεται η περιώνυμη **“Επί του όρους”** ομιλία, που την διαβάζουν και πολλοί που δεν είναι χριστιανοί, όπως ο μεγάλος Ινδός πολιτικός Μαχάτμα Γκάντι.

Η παράδοση της Εκκλησίας λέγει ότι ο Ματθαίος κήρυξε για μερικά χρόνια στην Παλαιστίνη κι ύστερα σε ξένους λαούς και μάλιστα στους Πάρθους, δηλαδή στη σημερινή Περσία. Δεν φαίνεται ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είχε μαρτυρική τελείωση, αλλά μάλλον ετελεύτησε τον βίο του ειρηνικά. Η μόνη λέξη που ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει στο Ευαγγέλιό του για τον εαυτό του είναι ότι ήταν τελώνης, ένα επάγγελμα δηλαδή για την εποχή εκείνη όχι και πολύ τίμιο και καθαρό. Αυτό δείχνει πως ο Ματθαίος ήταν άνθρωπος με ταπεινοσύνη, που δεν δίσταζε να πει τι ήταν πρώτα. Μα και άνθρωπος με βαθειά συνείδηση της μεγάλης μεταβολής που είχε γίνει μέσα του με τη θεία χάρη: *“Ευαγγελιστής από τελώνου... μετασκευάσται”*, καθώς ψάλλει στην εορτή του η Εκκλησία.

Δεν ξέρουμε λοιπόν πολλά για τον βίο και την ιεραποστολική δράση του Ευαγγελιστή Ματθαίου, έχουμε όμως μεγάλο θησαυρό στην Εκκλησία το Ευαγγέλιό του. Είναι το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και το μεγαλύτερο σε έκταση, μαζί με τις Πράξεις των Αποστόλων· το *“Κατά Ματθαίον”* Ευαγγέλιο και οι Πράξεις των Αποστόλων είναι δύο ιερά και θεόπνευστα βιβλία που μετρούν 28 κεφάλαια το καθένα. Το *“Κατά Ματθαίον”* Ευαγγέλιο διαβάζεται στην Εκκλησία σε δεκαεπτά Κυριακές μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, καθώς και σε δύο ακόμα Κυριακές, της Απόκρεω δηλαδή και της Τυροφάγου. Αλλά και στις καθημερινές άλλων τόσων σχεδόν εβδομάδων, διαβάζονται περικοπές από το *“Κατά Ματθαίον”*, καθώς και σε Δεσποτικές εορτές και πολλές εορτές Αγίων.

Τα Ευαγγέλια δεν είναι συστηματικά ιστορικά συγγράμματα, αλλά **“υπομνήματα”**, καθώς λέγονται, των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι 29 σημεία από τη διδαχή και τα θαύματα του Ιησού Χριστού αναφέρονται μόνο από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Μερικά από αυτά είναι: η προσκύνηση των Μάγων, η φυγή της Αγίας Οικογενείας στην Αίγυπτο, η σφαγή των Νηπίων, το εγκώμιο για τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, η παραβολή του κακού δούλου, η παραβολή των εργατών του αμπελώνα, ο ταλανισμός των φαρισαίων, η παραβολή των δέκα παρθένων, η Δευτέρα Παρουσία και η καθολική κρίση. **“Ταις του αποστόλου και ευαγγελιστού Ματθαίου πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς”**. Αμήν.

